



Sus & Erik #fordivielskervoresby

”Det eneste Nyborg ikke har er en Bilka – og ærligt talt så kan jeg godt undvære den”, siger Erik, og griner stort.

Susanne og Erik, eller bare Sus og Erik, som vi kalder dem, bor på havnen i Nyborg. Erik, der oprindeligt er fra Nr. Aaby, men har boet på Sjælland i en længere periode, kom til byen for flere år siden – og valgte især byen pga. sin beliggenhed og for at komme tættere på sine egne børn, der boede i Ullerslev dengang. Erik er salgschef ved Kohberg, i Sønderjylland, og som han forklarer det, er hele Danmark hans arbejdsplads:

”Og så er den centrale beliggenhed som Nyborg tilbyder, altså bare helt vildt vigtig. Og her kan man jo så også bare få alt samtidig. Der er kort til motorvej, kort til handelsliv, kort til kultur, kort til skov og strand, og generelt bare utroligt smukke omgivelser, med havnemiljøet og vandet så tæt på.” og Sus stemmer i – ”Vi kunne faktisk ikke have det meget bedre – det her er det perfekte sted for os”.

Sus, der oprindeligt selv er fra Ryslinge, og havde sine bedste-forældre i Nyborg da hun var barn, flyttede til byen fordi hun lærte Erik at kende. Hun blev dog hurtigt meget glad for at være her, da hun så, hvor hurtigt hendes børn faldt til:

”Det er jo det vigtigste for en mor – når hun kan se at børnene har det godt, så slapper hun af. Og det var faktisk helt vildt, hvor hurtigt de faldt til, og fik venner og bare blev en helt naturlig del af sport osv.” siger Sus. ”Og lige det med børnenes sport og sociale liv – det har jo faktisk haft kæmpe stor betydning for vores eget sociale liv også. For vi lærte jo hurtigt en helt masse af de andre forældre at kende – og nogle af de folk vi mødte dengang er i dag vores bedste venner. Børn er >>connecting people<<” Siger Erik og griner.

Udover at de to glade nyborgensere til dagligt har meget travlt med hver deres job, (Sus er jobkonsulent i Svendborg), så får de også tiden til at gå med en helt masse sport og forsøger at være en aktiv del af lokalsamfundet.

”Altså jeg løber rigtig meget – og så cykler vi på mountainbikes sammen. Vi har næsten 18 km ubrudt kystlinje – hvor man kan cykle ved vandet af stier og veje – det får man godt nok ikke mange steder” siger Sus.

Erik bruger noget fritid på at være en del af trænersteamet omkring 1.

holdet i NGIF Fodbold og er også en del af bestyrelsen. Men en af deres største fælles interesser og hjertebarn er dog at dyrke byens liv: ”Vores venner cykler jo også meget lørdag, men midt på dagen, og vil egentlig gerne have os med, men det kan vi ikke – vi cykler i stedet helt fra morgenstunden af, og så hjem og få en kop kaffe og et bad – og så går vi en tur op i byen. Vi har indrettet os efter, hvornår butikkerne har åbent – fordi vi simpelthen bare har det super godt med at gå vores ugentlige tur igennem centrum. Det er blevet en tradition, som kun afbrydes af rejser, og andre sociale aktiviteter. Det jo ikke altid at vi skal have noget deroppe. Men vi bliver nødt til ind og sige hej i et par af butikkerne, hvor vi kender indehaverne særligt godt. Det giver altså liv til weekenden, at komme derop, hvor der sker noget – bare sidde at nyde stemningen. Det elsker vi. Og når man bruger byen sådan som vi gør, så bliver man helt automatisk sådan et lidt kendt ansigt oppe i butikkerne – når man går ind, jamen så har de jo set os før. De ved lige hvad de skal spørge til, og ramme vores præcise behov. Ikke at det skal betyde en

”Det giver altså liv til weekenden, at komme op i byen, hvor der sker noget – bare sidde at nyde stemningen. Det elsker vi.”



lang snak om hvad man skal i weekenden - bare en venlig genkendelse, der skaber glæde både hos os og dem.

Og det jo altså ikke dyrere for os at handle her i byen, end det er at handle på nettet. Det kan godt være man en gang imellem skal give en lille smule mere for en vare her – men det får man så til gengæld i service. Og mange gange matcher butikkerne faktisk også priserne på nettet – f.eks. Hvidt og Frit er enormt skarpe til det. Vi kunne aldrig finde på at bruge andre. For os er det også ti gange lettere at skulle bytte en vare, eller hvis der sker noget med en ting vi har købt – jamen altså, så det jo bare lige at gå op og få en fornuftig snak, og så det overstået. Du skal ikke sidde i telefonen og vente på en eller anden kundeserviceafdeling, som er tilknyttet den netbutik du har handlet i. Du skal ikke til at finde en eller anden kasse at tingene skal sendes tilbage i, slæbes ned på postkontoret, hvor du så nogen gange også selv skal betale for at sende det retur. Og ja så tror jeg der er mange, der så bare ikke gider det. Og så ligger det par jeans bare i skabet og samler støv, i stedet for at de får et par de rent faktisk kan passe.” Siger Sus.

”Det nærvær, der er ved at handle lokalt, kunne alle faktisk komme til at opleve på egen hånd – hvis bare de ville bruge byen lidt mere, i stedet for at sætte sig på nettet eller tage til Odense. Det er bare så rart, det her med at kunne få den service man har brug for! Det gør livet 10 gange lettere – f.eks. går vi op til Vinspecialisten – jamen så ved han da godt, hvad det er, der er det rigtige for os, og hvad der ikke er. Jeg behøver ikke engang at spørge. Og den oplevelse får vi altså bare ikke i Rosengårdscenret – og det jo forståeligt nok, fordi der kommer så mange, så der kan de ikke huske folk på samme måde. Men i en by som Nyborg – jamen her har du muligheden for at få den lokale service, og genkendelighed, som for os, er den bedste service du kan få.”

”Vi vil gerne opfordre til at man gør det til en vane at bruge byen – det gir både liv og hygge til hverdagen,

#fordivielskervoresby

Du kan følge Sus og Erik på de sociale medier. #fordivielskervoresby er deres kendetegn, og de opfordre alle til at bruge det, når man har noget man er stolt af ved vores by, som man gerne vil dele.



og samtidig sørger man for også at give noget igen til byens handelsliv. Men det jo også os selv vi gir tilbage til – skattekrone bliver jo i byen.” Siger Erik og blinker.

”Alle de gæster vi har på besøg udefra er altid helt vilde med byen. De vildt imponerede over både omgivelserne, slottet, stranden, skoven osv. - men især også midtbyen. Min kusine fra Odense, insisterer på vi altid lige skal op igennem byen, når hun er her – fordi hun synes det er så hyggeligt, og det bare er et rigtigt fedt gågadenet. Det skal vi altså huske – at glædes over det vi har og være stolte af det. Og det er det Erik og jeg gerne vil vise. Siger Sus til slut, med et varmt smil på læben.

Annonce



Handl lokalt



NYBORG HANDEL
Danmarks Riges Hjerte
www.nyborghandel.dk

